

Provocerende werkelijkheid

Toneelgroep Oostpool onderzoekt of mensen nog naar de schoonheid van eenvoud kunnen kijken.

RECENSIE
OOSTPOOL
door Joost Goutziers

sjouwen die naar een open plek. Daar klappen ze schanieren open en bevestigen de staanders aan elkaar tot dat er een staketsel ontstaat. De contouren van een tribune worden zichtbaar. De werklieden, een ander met een wollen petje, een ander met een wollen muts op het hoofd, lopen beurtelings met een plank onder de arm de speelplek op. Minuut na minuut krijgt de tribune meer vorm. Meer dan een uur duurt het en al zijn de handelingen een-tonig, het is nooit saai om naar bouwende mensen te kijken. Natuurlijk zijn het acteurs, dan valt nog het meest op als de wind bij een van de werklieden het petje van het hoofd blaast. Hij huppelt achter aan en raapt het gehaast op. Even is hij geen stoere bouwer. Des te langer je kijkt, des te meer details zich aandienen.

Dat zal de bedoeling zijn van Boogaerd en Bianca van der Schoot. Isolert het gezelschap een essentiële element van theaterfestivals als Oerol en Boulevard, het bouwen van tribunes in de openlucht. Het laat het publiek daar zonder commentaar naar kijken. Ruim een uur, zoals je vanaf een terras eindeloos, soms gedachteeloos kunt turen naar pikkende

ze kleinigheden over het hoofd of waarderen ze juist de schoonheid van eenvoud? Willen mensen in 2013 überhaupt wel nauwkeurig kijken of zijn ze snel verveeld? Het is een bijzonder experiment, sober en minimalistisch, en het vraagt de toeschouwer om zich volledig open te stellen en over te geven. Een deel van het publiek wil dat niet. Het schuift heen en weer en een fles Juttersbitter gaat rond. In de voorstelling wordt geen woord gesproken en tussen de bouwers is alleen contact als het noodzakelijk is. Ieder kent zijn taak. De tekst komt deze keer vanuit het publiek. „Moet ik helpen?”, roept iemand, „Is dit een

► **Een interessant experiment voor theatermakers, maar niet per definitie voor het publiek**

cursus van Teleac?” De zelfbenoemde lolbroeken krijgen de lachers op hun hand en gaan almaar luider praten. Bedoeld of onbedoeld krijgen zij de hoofdrol en hun medestanders kennen zich eensgezind af van de acteurs. Zij zijn gaandeweg de vijanden en onderwerp van spot. De bouwers gaan ongestoord verder en als hun tribune klaar is gaan ze erop zitten en kijken het publiek uitdagend aan. Het was te verwachten en het gedrag onderstrept de provocatie. Onmiddellijk daarna begint de volgende voorstelling al. Het verse publiek stroomt toe en neemt onvoorbereid plaats op de net gebouwde tribune. De toeschouwer is acteur en wordt zelfbekenden. Het wordt zelfs een vrolijke boel.

De acteurs zijn dan al weg. Applaus, dat zit er niet voor ze in. Een interessant experiment voor theatermakers, maar niet per definitie voor het publiek.

Kunnen mensen nog kijken? Zien