

20 JUNI 2013

## ZE WILLEN EEN BOUWVAKKERS DECOLLETÉ

---



*Door Youetta Visser met foto's van Mieke Kreunen*

'Oh jee, we gaan iets heel gewoons meemaken. Dat voerspelt weinig goeds. Meestal hebben ze er dan te weinig aan gedaan. En moeten we er stil bij zijn. Is niet zo'n probleem. Ik vind het wel fijn. Even rust. Lekker even lopen met zijn allen, dan kan ik meteen wat zon meepakken. Wat vreemd, de vorige groep zit nog op de tribunes. Moeten die niet weg nu? Mooi, ze gaan al. Hoe kijken ze? Wel blij geloof ik. Dan zal het wel wat zijn, de voorstelling. Nou we zitten. Gaat u maar.'

'Wat doet ie nu? Hij haalt schroeven uit de tribune. Dat zal de man zijn uit het foldertje, die al 22 jaar tribunes maakt. Leuk om te zien hoe handig hij dat doet. Floep, floep, floep. En alle boutjes weer keurig op de schroefjes voordat ze zijn zak ingaan. Gaat ie dat nu helemaal alleen doen? O nee, ik zie het al; er zijn nog een stuk of zes mannen. Mooie spieren. Die rechter, wauw.'



'Tja, dat krijg je dan, dat wordt laveren met die planken. Rustig draaien en dan boem, boem, boem naar beneden lopen met het spul. Is dat nou geregisseerd of doen ze het altijd zo?'

'Pfft, gaat er nog wat gebeuren? Of kijken we nu met allemaal yuppen naar eerlijk werk? O mooi, een fietser. Staat daar nou ook een cameraploeg bij het fietspad? Net echt zeg. Hebben ze goed gecast. Geeft toch een diepere laag aan het gebeuren. Dat simpele arbeid ook nieuwswaardig is. Dat zal de maakster wel bedoelen.'

'Nee toch, hij kijkt naar het publiek. We hoeven hopelijk niet mee te doen met die stalen buizen? Lijkt me veel te zwaar met mijn rug. Zit ik weer met mijn stomme kop op de eerste rij met Mieke. Voor de foto's.'

‘Je zult dit maar zien met regen.’



‘Of we ook uit kunnen’. ‘Wat is dat voor een lul achter ons. Weet hij niet, maar ik kan best stil zijn, zen, in het moment, mindfull tot op het bot. Maar dit is helemaal niks. De buurvrouw is al weggelopen. Vergat haar matje ook nog. Heb ik even nagehold, dan gebeurde er meteen ook eens wat. Die mensen verderop zitten ook al te lachen. Wat? Ze willen een bouwvakkers decolleté! Gatver. Eens kijken. Nee, dat zit er inderdaad nu niet bij. Wel een felgroene onderbroek. Leuk dat ie er aan heeft gedacht.’

‘Zijn we klaar? Mogen we nu naar een echte theatervoorstelling gaan kijken? Eens horen wat de anderen ervan vonden. Interessant? Boeiend? De stilte ervaren? Genoten van de reacties in het publiek? Ik snap er niks van.’

**Toneelgroep Oostpool: Een spectaculaire Voorstelling**  
**Locatie 62: Parkeerplaats Daan**